

# הרמב"ם

אתרים

עלון 277 שלח סיון תשע"ט

## הפנינה השבועית של הרמב"ם



השבת נקרא את פרשת שלח. בפרשתנו מסופר על חטא המרגלים. נציגי שניים עשר השבטים הלכו לתור את הארץ ולראות מה יש בה. זאת כדי שבני ישראל ידעו להתכונן למלחמות שיהיו בכניסה לארץ. המרגלים בדקו האם יושבי הארץ חלשים או חזקים, האם ישנן חומות סביב הערים ועוד דברים נוספים. כאשר חזרו המרגלים הם הביאו איתם מפירות הארץ. הפירות בארץ ישראל היו גדולים ומשובחים עד כדי כך שהיה קשה להרים אותם.

מדוע הביאו איתם המרגלים את פירות הארץ הגדולים? עשרה מתוך שניים עשר המרגלים רצו להראות לעם שיהיה קשה לכבוש את הארץ. הם הראו כמה הפירות בארץ גדולים וסיפרו שיש בארץ ישראל גם אנשים ענקיים.

במה חטאו המרגלים? הרי הם רק סיפרו מה ראו בארץ. הם לא שיקרו. אבל כמו שנראה בדברי הרמב"ם, הם חטאו בלשון הרע: "יש עוון גדול מזה עד מאוד והוא בכלל לאו זה, והוא לשון הרע; והוא המספר בגנות חברו, אף על פי שאמר אמת".

לפעמים נראה לנו שאם אנחנו אומרים משהו אמיתי על אדם אחר, זה לא לשון הרע. אבל זה לא נכון. לשון הרע זה לא לשקר, לשון הרע זה לומר דברים אמיתיים אבל רעים על אחרים. כמו שאחרי הלשון הרע של המרגלים בני ישראל לא אהבו את הארץ, גם כשאנחנו אומרים דברים רעים על מישהו אחר זה גורם למי ששומע לא לאהוב את אותו אדם. שנזכה לומר רק מילים טובות ואהבות!

## מה חדש?

הקיץ כבר ממש כאן. החופש - עדיין לא. למרות זאת אתם בוודאי מתחילים להרים אותו בברכות וקרטיבים.

עלון גדוש ומהנה מחכה לכם ואתם יותר ממוזמנים להמשיך לשלוח לנו פתרונות לחידות.

מחכים, כמו תמיד, למכתבים, לתמונות ולתשובות שלכם!

תזכורת קטנה: כדי להיכנס להגרלה עליכם לציין שם מלא וכתובת מלאה, (שם בית הספר לא מספיק).



אני ואני, אהבם

## הלכה ומעשה



השופר את תפישת פרשות הרבים והיזק פהו  
אחר תיב בנזקין.

הלכות נזקי ממון, יג, יב.

"למה אתה רטוב כל כך?" שאלה נעמה את איתן בפליאה. "אל תשאל... הוא ענה לה, והמשיך "הלכתי ברחוב ופתאום נשפכו עלי מים ממרפסת של אחד הבניינים. מישהו שטף שם את הרצפה ולא הסתכל לראות שהשטח פנוי..."

כאכה אמעלה: כאשר שופכים מים למקום שאנשים עוברים בו יש להיזהר שאף אחד לא ייפגע מהם. אם המים גרמו לנזק השופך חייב לפצות את מי שניזוק מאותם מים.



ה' כועס מאד על בני ישראל אך מקבל את תפילת משה שלא להשמיד אותם.

המרגלים מגיעים לארץ. המרגלים חוזרים ומספרים דברים רעים על ארץ ישראל. כולם פרט ליהושע וכלב.

משה רבנו מסביר לנציגי השבטים מה עליהם לבדוק כשיגיעו לארץ ישראל.

בחירת נציגי שבטים שילכו לבדוק את ארץ ישראל.

מה צפרעה?

# חידות

השבת נקרא את פרשת שלח. בפרשתנו הביאו המרגלים מפירות הארץ היפים והמשובחים. אמנם, בני ישראל לא ידעו להעריך את ארץ ישראל אך את החידות שלנו בחרנו להקדיש דווקא לפירות הארץ המיוחדים. בהצלחה!

## תפזרת שבעת המינים

חיטה	ח	ק	ר	א	ר	ט	י	ח
שעורה	נ	ו	מ	י	ר	ה	י	ו
גפן	מ	מ	ר	מ	ה	ט	ט	ח
תאנה	ת	י	ז	ב	ה	ר	א	ט
רימון	ר	ה	ר	ו	ע	ש	מ	ת
זית	ח	ג	ז	ת	נ	מ	א	נ
תמר	י	פ	י	מ	א	נ	ט	כ
	ע	נ	צ	ר	ה	ה	מ	צ

## תפזרת שבעת המינים



מאוזן

1. ממנה מוקרב קורבן העומר
2. נאכלת בשלמותה, גם את גרעיניה וקליפתה אנו אוכלים
3. מקטיפתו ועד אכילתו הוא צריך לעבור מספר תהליכים
4. מעוטר בכתר מלכותי
5. תוצר הפרי זכה לברכה מיוחדת
6. ממנה מכינים את קרבן שתי הלחם המוקרב בשבועות



צלמו ושילחו אלינו את הפתרונות לכתובת  
[rambamyeladim@gmail.com](mailto:rambamyeladim@gmail.com)  
 ציינו שם וכתובת מלאה בין כל הפותרים יוגרל פרס שווה.

## עמק יזרעאל

שבט זבולון, שבט נפתלי ושבט אשר. ההתיישבות המחודשת בעמק החלה עם העלייה המחודשת לארץ ישראל והקמת המושבות. היישוב היהודי הראשון שעלה על הקרקע בעמק היה המושבה מרחביה. כיום, מרבית שטחו של עמק יזרעאל מחולק בין שתי רשויות: מועצה אזורית עמק יזרעאל ומועצה אזורית הגליל המזרחי במרכז העמק שוכנת העיר עפולה, המכונה "בירת העמק" ומועצות מקומיות ואזוריות נוספות חולקות את שטחו של עמק נפלא זה. חידות

השבת נקרא את פרשת שלח. בפרשתנו הביאו המרגלים מפירות הארץ היפים והמשובחים. אמנם, בני ישראל לא ידעו להעריך את ארץ ישראל אך את החידות שלנו בחרנו להקדיש דווקא לפירות הארץ המיוחדים. בהצלחה!

כתיבה: אביטל לוי

עמק גדול בצפון ארץ ישראל השוכן בין הרי הגליל התחתון, הרי השומרון ורכס הכרמל, והוא נמשך ממישור החוף ועד לבקעת הירדן. בעמק יזרעאל נמצאו שרידים ארכיאולוגיים המעידים על התיישבות קדומה. עמק יזרעאל היה חבל ארץ חשוב ברוב התקופות הודות לדרך הנוחה שהוא מאפשר בין מישור החוף לבקעת הירדן, דרך זו הייתה המשכה של "דרך הים" - דרך עתיקה שעברה בין ארצות שונות, ביניהן ארץ ישראל, ושימשה סוחרים ועוברי דרכים. בתקופת התנ"ך נתחמה הדרך על ידי הערים מגידו ויזרעאל ובעמק זה התרחש סיפורו של דבורה הנביאה וסיסרא. עמק יזרעאל התחלק בין נחלותיהם של שבט יששכר,